

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

KEIZER KAREL

INDIEN je zo gelukkig bent dat je het luid-op zegt, pas dan op want dan staat het ongeluk voor de deur. Aldus luidt een Chinees spreekwoord. De regering van Frans I begon bijna te goed, te goed om lang te blijven duren. Hij was mooi, intelligent, rijk en hij wierp zijn rijkdom door deuren en vensters. Hij wist dat hij sterk was en hij zei het ook. Maar toen kwam er aan de horizon iemand opdagen die sterker was...



1. - GENT

OP 24 februari 1500 werd er te Gent in het Prinsenhof een jongen geboren die Karel van Luxemburg werd gedoopt. Hij had reeds een zus en hij kreeg nog een broer en drie zusters bij. Zijn ouders waren Philips de Schone, heer van de Nederlanden, en Johanna van Aragon, toekomstige erfgename van Spanje, Napels en de kolonies van de Nieuwe Wereld. De burgers van Gent schonken de kleine prins mooie geschenken. Zij vermoedden niet dat de Gentenaar eens meester van de wereld zou zijn.



2. - HUWELIJK EN KROON

DE anderen voerden oorlog, maar gij, gelukkig Oostenrijk, huwelijkt zonen en dochters uit», aldus zei een dichter. En inderdaad, zes jonge Habsburgers kollekteerden koningskronen door hun huwelijkt: Eleonora werd koningin van Frankrijk, Maria van Hongarije-Bohemen, Isabella van Denemarken, Noorwegen en Zweden, Catarina van Portugal en zijn kolonies, en Ferdinand werd keizer. En Karel? Wat was er voor Karel?...



3. - DE ERFENIS

IN 1506 verloor Karel zijn vader Philips de Schone en toen werd zijn moeder krankzinnig. Nauwelijks zes jaar werd hij dus heer van de Nederlanden. In 1516, stierf zijn grootvader Ferdinand van Aragon en hij werd koning van Spanje en Napels en van Amerika. In 1519 stierf zijn grootvader Maximiliaan en hij werd vorst van Oostenrijk. Toen kon hij met recht zeggen dat de zoon in zijn rijk nooit onderging!



4. - HIJ WAS NIET MOOI

KAREL V was klein en alles behalve mooi. Hij had een spraakgebrek en een vooruitstekende kin die hij later zou verbergen onder een baard. Hij was eenvoudig, werkzaam, spaarzaam. Met Frans I had hij slechts één trek gemeen: de ambitie. Hij wou de ware heerser van het Westen zijn. Louise van Savoye, moeder van Frans I, zei: « Die twee zijn geschapen om elkaar te haten! »

5. - KEIZER

NA de dood van Maximiliaan wachtte de keizerskroon op een erfgenaam. Veel macht gaf deze kroon niet, maar wel veel eer. Frans I stelde zijn kandidatuur en Karel eveneens. De zeven keurvorsten, de vorsten die de keizer moesten kiezen, lieten zich zowel door de ene als door de andere omkopen, om ten slotte een derde aan te duiden: de hertog van Saksen. Deze laatste echter stond zijn kroon af ten voordele van Karel. En zo was het prinskind van Gent keizer, nauwelijks negentien jaar oud. Toen Frans I dit nieuws vernam zei hij: « Heren, we gaan jagen! » Inderdaad, de jacht op de heerschappij was open.



(Wordt voortgezet.)